

Dierbare parochianen,

'Het zijn toestanden'..... placht een collega vaak te zeggen als hij zich verwonderde en niet goed raad wist met wat zich voordeed. Ik denk dat een dergelijke uitlating menigeen kan ontvallen nu de pandemie maar voortduurt. 'Het zijn toestanden'.....waarin veel niet mogelijk is. Bijvoorbeeld, graag had ik jullie, parochianen uitgenodigd, om u te informeren over wat ons waarschijnlijk te wachten staat, al kan de coronapandemie tot enig uitstel leiden.

Ons bisdom is lang bezig met plannen voor de herstructurering van de parochies van ons bisdom. Men schreef een zogenoemde Blauwdruk 2010-2020 voor herstructurering van alle dekenaten van ons bisdom, over federaties en fusies van meerdere parochies. Er zijn in de loop van de jaren al diverse federaties of fusies tot stand gekomen. Vier vijf en meer parochies staan onder leiding van één bestuur. Voorbeelden daarvan in ons dekenaat is de federatie Terlinden-Margraten, die Banholt, Reijmerstok, Noorbeek, Margraten en Scheulder omvat; of de federatie Vaals, Vijlen, Lemiers en Holset. Zo wordt in de Blauwdruk voorzien in een federatie van de parochies in de gemeente Gulpen-Wittem (zonder Reijmerstok). Slenaken, Epen en Mechelen hebben al een overkoepelend bestuur. Onze cluster Morgenster heeft ook een overkoepelend bestuur, maar de kerkbesturen van onze parochies de bevoegdheid gelaten om voorstellen/besluiten op de relevantie voor de eigen parochie te beoordelen. Wellicht dat de voor het einde van dit jaar voorziene federatie van de huidige parochies in de kernen van onze gemeente nog enig uitstel krijgt. Men heeft in alle geval van de kant van het bisdom alle (her)benoeringen van kerkbestuursleden van onze afzonderlijke parochies en ook van mij als pastoor op 31 december van dit jaar laten aflopen. We hebben de pech als parochies, dat we vanwege de coronamaatregelen geen parochiebijeenkomsten kunnen houden voor de bespreking van deze ontwikkeling. Daarom deze informatie per brief. Het bisdom heeft toegezegd zo spoedig mogelijk, als de coronamaatregelen het toelaten, met kerkbestuursleden van de huidige parochies in onze gemeente in contact te treden. Daar moeten we op wachten, Daarna horen jullie meer.

Onder de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus horen ook de dertig-bezoekersmaatregel voor de vieringen in de kerken (met uitzondering van 50 aanwezigen bij een uitvaart), de avondklok, nu v.a. 22.00, de afwezigheid van koor- en volkszang in de parochies. Dat is jammer. Maar, zoals we in Limburg zeggen: 't is nee angesj, wat deed me d'r aan'? We proberen de mogelijkheden voor **Vieringen Thuis** uit te breiden, zodat men toch mee kan doen aan de voorbereiding op Pasen. U vindt op de websites van onze parochies beschouwingen op '*wat aan de Goede week voorafging*'. Vervolgens een **tekst en gebed voor de Palmzondag; voor de Witte Donderdag, de Goede Vrijdag en Paaszaterdag. Voor Pasen heeft de Gezinsmiswerkgroep van Eys** voor de gezinnen en andere geïnteresseerden een mooie **PAASVIERING-THUIS** ontworpen. Ook deze staat op de sites. Van al deze teksten komen een aantal exemplaren v.a. Palmzondag in onze kerken liggen voor hen die niet over een computer en internet beschikken. Over onze vieringen in de Goede Week vindt men informatie in de regio- en parochiebladen. Pastor Franssen, onze kerkbesturen en ik wensen jullie van harte een **ZALIG EN GEZEGEND PAASFEEST**.

1. A.Reijnen, pastoor