

Beste jongens, meisjes en ouders/verzorgers,

Bijna is het Pasen, de paashaas komt, we eten chocolade-eitjes en koken iets lekkers.

Maar wat is nu de échte betekenis van Pasen en waar komt het vandaan?

Dit jaar hebben we helaas geen carnaval samen kunnen vieren. Normaal gesproken zouden er dan 40 dagen zijn tot aan Pasen, die ons voorbereiden op het belangrijkste christelijke feest, het Paasfeest. Zou dit dan nu zomaar voorbij gaan?

Meneer pastoor en de gezinsmissenwerkgroep denken van niet en daarom hebben we voor jullie een kleine gebedsdienst gemaakt om op paasochtend vóór het paasontbijt met elkaar te lezen en even stil te staan bij ons geloof.

Immers onderstaand verhaal over Jezus leert ons dat er altijd een nieuw begin mogelijk is.

Jezus is aan het kruis gestorven op Goede Vrijdag enkele dagen vóór Pasen.

Hij is begraven en na drie dagen opgestaan uit de dood.

De natuur laat ook een nieuw begin zien: het is lente, de vogeltjes fluiten, de bomen staan in de knop en de bloemetjes staan er fleurig bij.

Als we dit samen vieren op paasochtend zijn we toch een beetje met elkaar verbonden.

Laten we beginnen met een kruisteken te maken:

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

We steken een kaarsje aan,

Dit zouden we ook in de kerk doen; aan de grote Paaskaars.

Die kaars stelt Jezus voor. Er is een kruis in getekend en de begin en de eind letters van het Griekse alfabet, alfa en omega. Dat betekent: Jezus is het begin en het eind van alles.

Hij is er altijd voor ons, en zal er altijd zijn voor de hele wereld.

Het paasverhaal:

Over Jeruzalem hing een doodse stilte. Enkele dagen tevoren was Jezus gekruisigd.

Jezus die voor iedereen zo goed was geweest, voor vriend en vijand, die zoveel wijze woorden had gesproken, die zoveel mensen een nieuw leven had gegeven.

Die Jezus, was door de leiders van het volk op het kruis vermoord.

De leerlingen van Jezus zaten bij elkaar in de bovenkamer, waar ze samen met Hem nog het Paasmaal hadden gegeten, vlak voordat Jezus verraden was.

En hoewel Jezus hun leven zo heerlijk had gemaakt, had geen een van hen Jezus geholpen.

Nee, ze waren bang weggevlucht, bang dat zij ook zouden worden opgepakt.

Wat hadden ze met Jezus een mooie tijd gehad, maar dat was nu afgelopen.

Jezus had wel gezegd, dat God sterker maakt dan het slechte, en dat liefde belangrijker is dan macht. Wat had het leven mooier kunnen wezen.....

Het was de derde dag na Jezus' kruisiging:

Maria Magdalena, zijn vriendin, en Maria, zijn moeder, waren vroeg op gestaan het was tijd om Jezus' lichaam te balsemen samen met nog een aantal vrouwen. Ze namen geurende kruiden en oliën met zich mee. Het was nog vroeg in de morgen toen het groepje vrouwen bij het graf kwam. Ze wisten niet wat ze zagen. De steen, die de ingang van het graf afsloot, was weggerold door stralende witte gedaanten.

Een engel zei tegen de vrouwen:

“U hoeft niet bang te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd is.

Hij is niet hier, hij is tot leven gewekt. Kom, kijk naar de plaats waar hij gelegen heeft.

Ga snel tegen zijn leerlingen zeggen: “hij is uit de doden opgewekt, en zie, hij gaat voor u uit naar Galilea: daar zult u hem zien. “Dit had ik u te zeggen”.

Verwarring overrompelde hun gedachten: Jezus was weggenomen en een engel zei dat hij hen voor hen uitging. Wie kon dat geloven? En toch wilden ze dat wel geloven!

Halsoverkop zetten Maria en Maria Magdalena het op een loopje om het aan de leerlingen te vertellen.

En zie daar: daar kwam Jezus hen tegenmoet!

Even meenden ze dat het iemand anders was. Nee dit was Jezus.

Maria viel bij hem neer en sloeg haar armen rond zijn benen om Hem niet meer te laten gaan. Jezus vroeg: Waarom huil je, Maria? Wees niet bang. Houd mij niet vast. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan.”

De vrouwen vertelden aan de leerlingen dat ze de Heer zelf met eigen ogen hadden gezien.

Dit geloofden de leerlingen niet. Eén voor één gingen ze die dag en dagen erna kijken. Petrus en Johannes voor op.

Had Jezus hen niet gezegd dat het Rijk van God in Galilea van start gaat?

En nu. Nu hij de dood had overleefd, juist nu vroeg hij hen om weer naar Galilea te gaan.

Langzaam raakten ze overtuigd.

De tijd was gekomen voor het koninkrijk van God, waar zij samen aan zouden bouwen.

De zon brak door en het licht uit de hemel streefde de aarde. Heel de schepping kwam tot leven: een nieuwe lente begon, een lente zoals nooit tevoren; een nieuw begin!

Gebedje door een kind of meerdere kinderen:

Laten we blij zijn met het paasfeest,

Want Jezus is niet dood.

Hij zal altijd bij ons blijven

Of je nu klein bent of heel groot.

Jezus heeft de dood overwonnen,

Dat maakt ons allemaal blij.

Hij brengt het licht in deze wereld

Het licht voor jou en ook voor mij.

Altijd kun je aan Hem denken,

Als je ziek bent of alleen.

Door het Paasfeest zal je altijd weten

God is er voor iedereen!

Tot slot maken we weer een kruisteken:

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Namens meneer pastoor en de gezinsmissenwerkgroep

wensen wij jullie allen een Zalig Paasfeest toe.