

De Bijbelteksten van vandaag zijn genomen uit het Evangelie van Johannes (hst 5, 1-3a en 5-16) en uit het boek Ezechiël (hst 47, 1-9 en 12) profeet in Babylon toen hij en zijn medeburgers in ballingschap uit hun eigen land waren weggevoerd in de 5e eeuw vóór Christus en Jeruzalem en de tempel waren verwoest.

Het boek Ezechiël gaat over de oorzaak van de ondergang van Israël en Juda ten gevolge van de ontrouw aan de ene God en het vereren van afgoden; maar het boek gaat ook over de belofte van terugkeer en herstel Jeruzalem zal worden herbouwd maar ook de tempel.

De tempel, Gods huis onder de huizen van de mensen, is als een bron waar een levensstroom vanuit gaat, die zorgt voor leven en vruchtbaarheid voor mens en milieu.

In het Evangelie van Johannes bevat de badinrichting bij de schaapspoort geneeskrachtig water waaraan mensen zich toevertrouwen; zoals pelgrims naar Lourdes vertrouwen op de geneeskracht van het water van de daar aanwezige bron.

*Zoek een moment van rust, lees de Bijbelteksten of de hierboven aangegeven tekst.

Lees de teksten desnoods twee maal

en vraag u af: wat heb ik gelezen? Spreken de teksten mij aan en kan ik het met eigen woorden weergeven.

Hulpvragen:

*Wat betekent een kerkgebouw voor mij, mijn parochiekerk, een bedevaartkerk?

* Zijn ze voor mij plekken waar voor mij een 'levensstroom' van uitgaat, een stroom van Gods genade, die mij voedt en vertrouwen geeft,

mijn leven ondersteunt

en in contact met de H. Schrift, in bezinning en gebed mijn dorst naar geestelijk voedsel lest.

* Helpen de gelezen teksten mij om op een verdiepte manier naar kerkgebouwen te kijken?