

VOORAFGAANDE AAN EN TIJDENS DE GOEDE WEEK



Ter herinnering:

voorafgaande aan de Goede Week zagen we belangrijke gebeurtenissen uit onze geschiedenis met God aan ons voorbij trekken. Het waren verhalen uit de Joodse geschiedenis en uit de Evangelies . God is een op ons betrokken God, maar ook wij, schepselen kunnen betrokken zijn op God.

*Een van de markantste verhalen is dat van het verblijf van Jezus in de woestijn. Het is een tijd van voorbereiding voordat Hij naar buiten treedt met zijn Goede Tijding (Evangelie) . In de woestijn probeert zijn tegenstrever (satan) hem tot ontrouw aan God te verleiden, tot eigengereid en eigenmachtig optreden, Jezus weerstaat aan de verleiding. Alleen de ene God zul je aanbidden. Je leeft niet van brood alleen maar van de woorden die komen uit de mond van God.

*Er is al een voorproef van Pasen in de verheerlijking van Jezus op de berg (Tabor). De gebeurtenis gaat vooraf aan wat Jezus nog aan lijden zal overkomen. Mozes en Elia zijn op de berg als vertegenwoordigers van de Joodse traditie. Jezus' leerlingen Petrus, Jacobus en Johannes zijn er getuige van. God laat Jezus niet in de steek, zoals met Pasen in de verrijzenis zal blijken. Kwaad en dood zijn niet het einde, maar leven.

*De Tien Geboden geven aan hoe we ons hebben te verhouden met God en met elkaar.

*De tempel is het huis waar mensen komen om er te bidden en God te ontmoeten. Men moet 'dat huis niet overlaten aan de markt'.

De verhalen uit de H. Schrift zijn bedoeld om ons zicht te geven op ons bestaan. Ze laten ons ernaar kijken met de ogen van een gelovige. Als wij Jezus, de Gezalfde van God, navolgen krijgen we deel aan zijn opstanding met Pasen We delen in diens leven voorgoed.

GEBED

Goede Jezus,
die ons door woord en voorbeeld
aanwijzingen hebt gegeven voor een menswaardig,
op goedheid en liefde gericht leven leven,
help ons aan uw onderrichting zodanig gevolg te geven,
dat we groeien in 'de vrijheid van de kinderen Gods'
en van waarde zijn voor onze medemensen.
Dat vragen we U die met de Vader en de Geest leeft in eeuwigheid. Amen.

GOEDE WEEK 2021

De week vóór Pasen wordt bij ons 'Goede week', elders ook 'Heilige Week' genoemd; in het Duits Karwoche (week van treurnis) naar de betekenis van het oud-Duitse woord 'kara'. Het is de week die onmiddellijk aan Pasen vooraf gaat. In die week wordt Jezus' lijden door verraad, arrestatie, veroordeling, marteling, verloochening door Petrus, in de steek gelaten worden en dood aan een kruis herdacht.

Het zijn verschijnselen die zich in het leven van mensen nog steeds voordoen of kunnen voordoen, **Door aandacht te besteden aan wat Jezus Christus overkwam gedenken we tegelijk wat zoveel mensen wereldwijd nog steeds overkomt en kan overkomen.**

Organisaties als Amnesty International en Kerk in Nood maken ons daarop attent.

Jezus heeft ons levenslot met ons gedeeld en is de bittere kanten ervan niet uit de weg gegaan. Door die 'in godsnaam' op zich te nemen is hij uitgekomen bij Pasen, dag waarop Hij door zijn Vader in de hemel werd opgewekt uit de dood, en uit het kwaad dat hem was aangedaan.



Door dat alles is de Goede Week voor ons, christenen een week van bezinning. We zullen ons gewone werk van alledag moeten blijven doen. Maar we doen er goed aan ook tijd nemen oor inkeer en overweging,

Om te beseffen hoe de wereld voor veel mensen in elkaar steekt.

Om te bidden dat ons het kwaad niet overkomen zal en wij het anderen niet aandoen.

GEBED

Liefdevolle Jezus, die Uzelf graag 'Mensenzoon' noemt,

U hebt in uw leven ervaren wat mens-zijn inhoudt:

aan vreugde en droefheid, aan erkenning en afwijzing

aan geloof en verwerping

aan lijden en dood.

Wees met ons nu wij ons de tijd gunnen

om ons te verdiepen

in wat ons mensen eigen is

aan de hand van wat U hebt doorgemaakt.

Moge zorgvuldigheid van leven erdoor worden verdiept. Amen

PALMZONDAG, dag van de intocht in Jeruzalem

Lezingen: (Intocht) Marcus 11, 1-10; (H. Mis:) Jesaja 50, 4-7; Filippenzen 2, 6-11;

Lijdensverhaal: Marcus 14,1-15,47)

Op die dag ervaren we de wispelturigheid van mensen. Zij juichen Jezus toe als hij zittend op een ezel, het lastdier van de armen, met zijn leerlingen Jeruzalem binnenkomt voor de viering van het Joodse Paasfeest. Veel mensen hebben geprofiteerd van zijn zegeningen zoals het bevrijden van zieken en bezetenen. Ze zijn enthousiast over de man. Hij is anders dan de godsdienstige leiders van die dagen. Hij legt geen (godsdienstige) lasten op, maar 'doet' gewoon overeenkomstig wat Hij leert aan degenen, die naar Hem willen luisteren. Hij is mensen nabij. Hij straalt gezag uit.

Rond de viering van het Joodse Paasfeest zijn er veel pelgrims in de stad. Als ze Hem herkennen juichen ze Hem toe. Ze hebben veel goeds van Hem gezien. Maar wispelturig zijn ze ook. Zolang ze wat aan Hem hebben zijn ze enthousiast, maar ze laten Hem als een baksteen vallen als ze hem zwak en van alle glorie ontdaan voor Pilatus zien staan. Er hangt sensatie in de lucht, terechtstelling, gelegenheid tot ramptoerisme. 'Aan het kruis met Hem'. Je zou denken, dat iets vergelijkbaars in onze beschaafde tijd, niet meer voorkomt. Amnesty International weet wel beter en brengt dat ook naar buiten. En in de media worden ons lotgevallen van mensen voorgeschoteld waar we eigenlijk het liefst geen weet van hebben



en aan voorbij kijken. Geen van ons ziet graag ellende.

Op onze Palmzondag wijden we palmtakjes. Ze herinneren ons aan de takken die de mensen in Jeruzalem van struiken en bomen trokken om Jezus in zijn intocht toe te zwaaien. Onze buxustakjes voorzien we van een

zegen met gewijd water. Het zijn 'gewijde' takjes geworden, die we in de grond steken als een gebed voor goede vruchten van de aarde. Het zijn takjes die we thuis aan een kruisbeeld hechten als een gebed om zegen over huis en gezin.

GEBED

U bent, Heer Jezus,
met uw leerlingen Jeruzalem binnengegaan
voor de viering van het Joodse Paasfeest,
Inwoners en pelgrims juichten U toe.
Op de Goede Vrijdag was de stemming tegenovergesteld '
en riep de menige 'aan het kruis met Hem'
Wees met allen in onze wereld
die in hun succes de hoogste bijval ervaren
maar alleen komen te staan als ze
om welke reden dan ook- uit de gunst vallen.
Leer ons respect en mededogen. Amen

DE GOEDE WEEK:

WITTE DONDERDAG. Lezingen: Exodus (Uittocht) 12, 1-8.11-14, 1 Korintiërs 11, 23-26; Johannes 13, 1-15.

Oorspronkelijk was deze dag in Israël de dag van de nieuwe oogst. Door de bevrijding uit de slavernij van Egypte kreeg deze dag een betekenis erbij. Het werd het jaarlijks gevierde Joodse Pesachfeest, dag van de uittocht naar het Beloofde Land. Ook Jezus vierde dat feest samen met zijn leerlingen. De laatste keer dat Hij dat deed werd de dag van zijn Laatste Avondmaal. Volgens de Evangelieverhalen deed Jezus twee dingen. Hij waste de voeten van zijn leerlingen, normaal de taak van een slaaf. Hij spoorde hen aan in navolging van hem dienaars te zijn van elkaar. Vervolgens vierde Hij het paasmaal samen met hen. Hij deelde Brood en Beker met zijn leerlingen, gaf daarmee aan, dat Hij zijn leven voor hen gaf. Hij vroeg hen voortaan zulk een maaltijd te houden tot gedachtenis aan Hem. Wij hebben er onze H. Mis of Eucharistievering aan overgehouden.

Vervolgens ging hij met zijn leerlingen naar de Olijfberg, waar doodsangst hem aangreep. Boven het hoofdaltaar van Eys hangt een schilderij waarop dit wordt afgebeeld.

Hij werd verraden, gevangen genomen en naar de Hogepriesters, Oudsten en de Hoge Raad (Sanhedrin) gebracht. Petrus, een van zijn vertrouwde leerlingen, verloochende Hem daar. De rest ging op de vlucht.....

WITTE DONDERDAG



Aan de hand van wat Jezus deed en wat er met Hem gebeurde is Witte Donderdag dus een bijzondere dag met accenten op dienstbaarheid; maar ook op delen van wie we zijn en wat we hebben met elkaar. Hoeveel mensen op onze aarde zijn er echter beroerd aan toe en getroffen door verraad, gevangenis, in de steek gelaten worden

en valse beschuldigingen??

Op deze avond wordt er in menige parochiekerk nog Aanbedding gehouden waarbij het Allerheiligste wordt uitgesteld. Het betekent extra tijd om even bij deze bijzondere avond stil te staan. Jezus Christus blijft onder ons, is ons nabij en stimuleert ons om het goede te doen.

GEBED.

Goede Jezus, die uw leven met ons hebt gedeeld
en hoewel Heer en Meester
voor ons als een dienaar bent geworden.
Wij danken U voor de tekenen die U hebt gesteld
door samen met uw leerlingen het Paasmaal te vieren,
Brood en Beker met hen te delen.
Door het herhalen van dit gebaar
gedenken wij uw aanwezigheid onder ons.
Blijf ons voeden op onze weg door het leven
met uw woord en voorbeeld
totdat wij aankomen bij U
die met de Vader en de Geest leeft in eeuwigheid. Amen

GOEDE VRIJDAG

Lezingen. Als voornaamste het Lijdensverhaal uit het Evangelie van Johannes Hst. 18 en 19

Na het laatste avondmaal gaan Jezus en zijn leerlingen naar de Olijfberg, waar Jezus in het vermoeden wat Hem te wachten staat in *doodsangst* raakt. Hij bidt tot zijn Vader in de hemel, dat de lijdenskelk aan Hem voorbij mag gaan. Op het schilderij boven het hoofdaltaar in de kerk van Eys wordt dit afgebeeld.



Vorgeleid aan Hogepriesters, Oudsten en Sanhedrin (Hoge Raad) wordt hij *vals beschuldigd*. Men besluit Hem naar Pilatus te brengen, landvoogd namens de Romeinse machthebbers, met de vraag om Hem ter dood te veroordelen. De ondervraging door Pilatus leidt tot diens uitspraak: *'Ik vind geen schuld in Hem'*. Al niet geliefd omdat hij de vertegenwoordiger is van de bezettende macht, durft Pilatus het niet aan om Jezus vrij te spreken. Hij levert Hem over aan de Joden over en meent zijn handen te kunnen wassen in onschuld. Het betekent het toelaten van de mishandeling van een onschuldige mens en zijn dood als een misdadiger aan een kruis.

Wispelturigheid van mensen, valsheid van tegenstanders, lafheid van bestuurders zijn tot op heden oorzaak van schijnprocessen en van de dood van onschuldigen. De media van onze tijd berichten er regelmatig over. Vandaag staan we er stil bij en nemen we ons voor om - met Gods hulp- aan zulke dingen niet mee te doen.

GEBED

Dappere Jezus,
U hebt u overgegeven
aan het onrecht dat U is aangedaan.
U hebt vernedering, veroordeling, mishandeling,
dood aan een kruis doorstaan,
terwijl uw leven vol was van waarachtigheid,
van mededogen en liefde in Godsnaam.
De kruisweg die U bent gegaan hield in
het einde van kwaad en zonde
en de belofte van leven voorgoed.
Wij danken U en vragen U
om de moed tot navolging,
opdat ook wij mogen leven. Amen

PAASZATERDAG

In onze samenleving: dag van het doen van boodschappen en voorbereiding op de zondag.

Maar vandaag ook **STILLE ZATERDAG**; herinnering aan toen: de dode Jezus Christus in het graf. Dag van ontgoocheling, schaamte, onzekerheid en rouw, en hoe nu verder bij Maria, de moeder van Jezus en zijn leerlingen.

Hun reacties:

“houd de deuren dicht” uit vrees voor de Joden
(*Evangelie van Johannes hst 20, 1*)

Ontvlucht de stad Jeruzalem richting Emmaüs.....

“Wij hadden gehoopt, dat Hij Israël zou bevrijden”
(*Evangelie van Lucas hst. 24*).

Hoeveel mensen overkomt het niet:

- Teleurstelling in hun verwachtingen,
- Teleurstelling in mensen van wie zij oplossing of toekomst verwachtten!
- Schaamte om eigen tekort en schuld en niemand die deze van ons afneemt.
- ‘Hoe nu verder?’
- ‘Ik vertrek want ik kan het niet meer aan’.
- ‘Waar vind ik iemand die met me meegaat en aan wie ik me kan toevertrouwen?’



STILLE ZATERDAG: Dag van stilstaan bij datgene wat ons/anderen overkomt.

GEBED

Het valt ons niet gemakkelijk, Heer,
tijd te vinden voor stilte en bezinning.
Er is zoveel dat een beroep op ons doet,
er zijn er zoveel die onze aandacht vragen.
Er is zoveel nood in ons aan betekenis.
Leer ons zien wat er werkelijk aan de hand is,
leer ons erkennen wat werkelijk zin geeft aan het leven.
Laat ons mensen ontmoeten die naar ons luisteren
en ons uit kunnen leggen hoe we er voor staan,
die ons hoop geven
zoals de Vreemdeling op weg naar Emmaüs,
die Jezus bleek te zijn
Die uitleg gaf aan zijn wanhopige leerlingen,
warmte gaf aan hun binnenste
en Brood en Beker met hen deelde.
Voor hen was het toen Pasen. Jezus leeft. God zij dank.
Amen